



## Het aftellen is begonnen....

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer het één en ander gebeurd. Eind oktober was mijn laatste werkdag en ik heb nu verlof tot eind december. Van luieren was in de eerste helft van november geen sprake. Ik ben druk bezig geweest om al mijn spullen in te pakken. Een verhuizing naar het buitenland heeft een andere werkwijze dan het verhuizen binnen ons eigen land. Ieder dingetje dat een verhuisdoos in gaat, moet genoteerd worden op een paklijst. De paklijst moet in het Engels aangeleverd worden, dus het was een goede oefening voor mij. Zaterdag 12 november is de container geladen en gelukkig er was ruimte genoeg. Behalve mijn eigen spullen zijn er maar liefst 75 dozen met hulpgoederen ingeladen. Deze hulpgoederen betreffen voornamelijk kinderkleding, lakens en dekens. Ik weet zeker dat we hier een groot aantal mensen mee kunnen helpen. Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp bij het inzamelen en uitzoeken.



Ik ga nu iedere week naar Bemba-les. Bemba is de taal die ze spreken in het gebied waar ik naar toe ga. Deze taal leren is best pittig. Soms heb ik het idee dat ik het nooit ga leren. Ik maak huiswerk met een cd waarop de oefeningen staan. Soms versta ik er helemaal niets van en vraag mij ook weleens af: waar ben ik aan begonnen?! Ik weet dat als ik het straks iedere dag hoor spreken, ik het zelf ook steeds beter ga verstaan en begrijpen. Ik blijf jullie op de hoogte houden van de vorderingen.

Ik realiseer mij heel goed dat ik aan mijn laatste weken in Nederland ben begonnen, maar ik vind het soms ook onwerkelijk als ik bedenk dat ik over ruim twee maanden in Zambia zal wonen. Waar ik heel blij mee ben, is de ontspannenheid en rust die er is. Ik maak mij niet druk of ongerust over de dingen die komen gaan. Ik heb mijn leven in Gods hand gelegd en daar is het goed en Hij zal voor mij zorgen. Dit is iets dat ik zeker de laatste tijd heel sterk ervaar. Ik kijk dan ook uit naar de komende periode. Een periode van dingen voor de laatste keer doen, mensen voorlopig voor de laatste keer zien maar ook vanaf eind januari nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ervaringen op doen en hard werken om de kinderen in Mkushi een betere toekomst te kunnen geven.

Dit zal het laatste stukje voor de nieuwsbrief zijn dat ik zal schrijven op Nederlandse bodem. Ik hoop dan ook dat ik veel mensen persoonlijk gedag kan zeggen tijdens de afscheidsreceptie die op 22 januari wordt georganiseerd.

*Gerda den Ouden*

## Fondswerving....bemoedigende start!

In de vorige nieuwsbrief hebben we een beeld gegeven van de kosten die het verblijf van Gerda met zich meebrengen. Het streven van de Umutima Foundation is het benodigde maandelijkse bedrag, ongeveer € 2.000, zoveel mogelijk met vaste particuliere donateurs te dekken. De afgelopen maanden hebben Gerda en de Umutima Foundation op verschillende momenten met mensen en organisaties om de tafel gezeten om over structurele ondersteuning van het werk van Gerda te praten. En met een bemoedigend resultaat! Op dit moment is per januari 2012 in totaal een bedrag van zo'n € 1.000 per maand structureel toegezegd. Ook zijn diverse eenmalige giften ontvangen....(vervolg op pagina 2).

## In dit nummer:

- *Het aftellen is begonnen....*
- *Fondswerving.... bemoedigende start!*
- *Afscheid en receptie op 22 januari 2012*
- *Succesvolle sponsoracties voor Umutima*
- *Maak het verschil!*



De tot nu toe structureel toegezegde bedragen dekken de helft van de kosten van Gerda's verblijf. De ontvangen eenmalige giften voorzien in een deel van het resterende, voor 2012, benodigde totaalbedrag. Wij doen een oproep om, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, daadwerkelijk bij te gaan dragen aan het werk van Gerda in Zambia, met een gift of maandelijkse donatie. Dat geeft Gerda aan de vooravond van haar vertrek niet alleen het vertrouwen dat het financiële plaatje sluitend is, maar biedt ook ruimte om de kinderen van Mkushi concreet onderdak en veiligheid te bieden in hun bestaan.



## Afscheid en receptie op 22 januari 2012

Zondag 22 januari 2012 is de laatste zondag dat Gerda in Nederland is. Die middag zal in Volle Evangelie Gemeente 'De Kern' een dienst rondom het vertrek van Gerda worden gehouden. Aansluitend is er gelegenheid Gerda tijdens een receptie persoonlijk gedag te zeggen. De bijzondere dienst begint om 14.00 uur en is toegankelijk voor iedereen. De receptie zal rond 16.00 uur beginnen. 'De Kern' vindt u aan de Stadhouderslaan 29 in Ridderkerk. Noteert u 22 januari 2012 alvast in uw agenda!

## Succesvolle sponsoracties voor Umutima

**Sponsorloop Groenlo.** Zondag 2 oktober 2011 hebben kinderen van de gezamenlijke basisscholen in Groenlo een sponsorloop gehouden. De **Maranatha Children's Centre Foundation** was uitgekozen tot één van de drie goede doelen die een deel van de opbrengst zouden ontvangen. Woensdag 26 oktober hebben Gerda en Jan-Paul Apon een cheque ter waarde van **€ 1.300** in ontvangst genomen. Een prachtig bedrag! Het geld zal worden gebruikt om een (deel) van de watervoorziening van het kindercentrum te bekostigen.

**Brochesactie Ridderkerk.** De in de vorige nieuwsbrief genoemde brochesactie is een behoorlijk succes geworden. Femke Apon heeft uiteindelijk meer dan 300 broches verkocht. Ze heeft daarmee een prachtig bedrag van **€ 550** voor de Umutima Foundation bij elkaar gehaald.

**Containertransport gesponsord.** De huisraad van Gerda wordt met een container naar Zambia verscheept. Zoals eerder aangegeven wordt deze gelegenheid gebruikt om een aanzienlijke hoeveelheid hulpgoederen naar Mkushi te vervoeren. Mede om die reden heeft een hulporganisatie aangeboden de transportkosten voor het grootste deel voor haar rekening te nemen. Het Rotterdamse bedrijf **Mainport Forwarding b.v.** heeft geassisteerd bij het aanschaffen, beladen en stallen van de container. Net voordat Gerda op zaterdag 12 november de deuren van de container dicht wilde doen, deelde Peet van Dam van **Mainport Forwarding b.v.** mee dat het bedrijf de container sponsort. Daarmee is het containertransport vrijwel geheel gesponsord. In één woord: geweldig!

## Maak het verschil!

U kunt het werk van Gerda steunen door een gift over te maken op rekeningnummer **1570.12.263** t.n.v. 'Umutima Foundation' of door donateur te worden van de Umutima Foundation. U kunt daartoe het donateursformulier op de website invullen. Wanneer u per januari 2012 wilt doneren, kunt u nu reeds een machtiging invullen. Wij zullen uw donatie vanaf de door u gewenste datum gaan incasseren.

De Umutima Foundation heeft de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

**Helpt u mee?!**



Foto: Marcel Houwer



## Contact

**Website:**  
[www.umutima.nl](http://www.umutima.nl)

**E-mail:**  
[info@umutima.nl](mailto:info@umutima.nl)

**Postadres:**  
Pruylenborg 185  
3343 ND H.I. Ambacht