



Ingeburgerd...

Na ruim zeven maanden ben ik helemaal gewend aan het leven in Zambia. Ik heb mijn draai gevonden in Mkushi. Ik heb een fijn huis, een thuis en ik was helemaal blij toen de container kwam met al mijn spullen. Ik weet waar ik terecht kan voor mijn boodschappen en ik ben ook gewend aan het links autorijden. Ik ben aangenaam verrast hoe snel het aanpassen is gegaan en dat het mij geen enkele moeite heeft gekost.



De afgelopen maanden heb ik een aantal dorpen bezocht in de omgeving van Mkushi en een goed beeld gekregen van de problematiek van de weduwen en wezen. Veel weeskinderen worden door één van hun grootouders opgevoed. Deze mensen zijn vaak al op leeftijd en hebben dan de zorg voor één of meerdere kleinkinderen. Je ziet dat er bij deze mensen gebrek is aan eten en geld om de kinderen naar school te laten gaan. Daarom is het goed dat Maranatha is gestart met het identificeren van de kinderen. Op deze manier kunnen we zien welke kinderen onze hulp het meest nodig hebben. Inmiddels hebben we geleerd dat we scherp en kritisch moeten zijn bij onze interviews omdat er ook voogden zijn die het wel gemakkelijk vinden als een ander voor het kind zorgt terwijl ze wel zelf de middelen hebben.

Eind april is Maranatha ook een microkredietproject voor weduwen gestart. Inmiddels hebben 15 weduwen een lening gekregen om hun eigen bedrijfje te starten. Dit varieert van het verkopen van tomaten en kool tot het houden en verkopen van kippen. Dit alles op kleinschalige basis. Het is heel mooi om te zien wat dit met de weduwen doet. Doordat ze nu geld verdienen zijn ze in staat om voor hun kinderen of kleinkinderen te zorgen en neemt hun zelfvertrouwen toe en zien we de vrouwen weer stralen.

Helaas heeft Maranatha de afgelopen tijd wel te maken gehad met interne organisatorische problemen. Dit heeft tot gevolg dat er minder vooruitgang is geboekt dan gehoopt. Inmiddels heeft het bestuur één en ander opgepakt en hoop ik dat de oplossing nabij is.

Ik ben ook bezig om te kijken wat Umutima in de omgeving van Mkushi nog meer kan doen voor de kinderen. Een mooie start was het uitdelen van tasjes met spulletjes in Miloso. De kinderen hadden nog nooit een kadootje gehad en nu kregen ze een tas vol.

De komende maanden wil ik gebruiken om naast het werk voor Maranatha tijd vrij te maken om te kijken welke projecten er al zijn in Mkushi voor weduwen en wezen. En op deze manier krijg ik ook een goed beeld van wat er aanvullend nog nodig of mogelijk is.

Ik ben dankbaar voor de wijze waarop ik zo snel mijn draai heb kunnen vinden in Mkushi en dat het ook mijn thuis is. Door de problemen bij Maranatha was het op sommige momenten moeilijk maar ik ben blij en dankbaar dat ik iedere dag Gods nabijheid en bescherming mag ervaren.

Hartelijke groeten,
Gerda

In dit nummer:

- *Ingeburgerd...*
- *Bazaar Opstandingskerk Rijoord*
- *Umutima Sponsorsmaaltijd*
- *Sponsors benefietmaaltijd*
- *Kerstverlof...*
- *Umutima Giftenbox*



Bazaar Opstandingskerk Rijsoord

2

Vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt de jaarlijkse bazaar van de Opstandingskerk in Ridderkerk-Rijsoord plaats. Een grote tent achter de kerk is het middelpunt van allerlei activiteiten zoals onder andere een grote rommelmarkt, Rad van Avontuur, kramen met bloemen, planten, fruit, een kraam met antiek en curiosa. Een groot terras met koffie, thee en andere versnaperingen staat garant voor gezelligheid.

De organisatie van de bazaar heeft de Umutima Foundation de helft van de opbrengst toegezegd. In één woord: geweldig! Wij hopen natuurlijk op een fantastische opbrengst en nodigen iedereen uit de bazaar te bezoeken.

Adres: Rijksstraatweg 95, 2988 BB in Ridderkerk-Rijsoord.

Umutima benefietmaaltijd

Op **zaterdagavond 27 oktober** wordt een sponsoractie georganiseerd ten bate van de Umutima Foundation. Door middel van een buffetmaaltijd willen we geld inzamelen voor het Maranatha Children's Centre, waar voeding ook een belangrijke rol zal gaan spelen. Wij nodigen u (jong en oud) graag uit om plaats te nemen aan de tafels in het voor deze gelegenheid in een restaurant omgebouwd gebouw van Volle Evangelie Gemeente 'De Kern', Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk. Ontvangst vanaf 18.00 uur. Aanvang maaltijd 18.30 uur. De kosten bedragen €20,- p.p. all in. De opbrengst van deze benefietavond zal volledig ten goede van het kindercentrum komen.

U kunt nu al reserveren via info@umutima.nl.

Sponsoren benefietmaaltijd Umutima Foundation

Om de opbrengst van de benefietmaaltijd in zijn geheel te kunnen besteden aan het kindercentrum in Mkushi, zijn we als bestuur van de Umutima Foundation in de afgelopen weken druk bezig geweest om sponsoren voor de benefietmaaltijd te zoeken. Een deel van de producten voor de maaltijd wordt inmiddels belangeloos verstrekt door Van der Valk Hotel Ridderkerk, Bas van der Heijden en Albert Heijn te Ridderkerk en Bakker Groente & Fruit Veiling Barendrecht. Enorm bedankt voor jullie steun! We zijn nog op zoek naar bedrijven die onder andere frisdranken, fruit en kwark willen sponsoren. Heeft u een tip, laat het ons weten via info@umutima.nl.

Kerstverlof...

Het eind van het jaar lijkt nog heel ver weg. Toch zijn we er vanuit Umutima al mee bezig. De belangrijkste reden is dat we een verlofreis voor Gerda aan het plannen zijn. Zoals het er nu voor staat zal Gerda op 12 december naar Nederland komen om enkele weken in Nederland te verblijven. We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele Umutima-activiteiten met Gerda in die periode.

Umutima Giftenbox



Heeft u binnenkort iets te vieren en denkt u erover om in plaats van cadeaus geld voor een goed doel te vragen? Dan bevelen wij de Umutima Foundation uiteraard van harte bij u aan! Wij hebben sinds enige tijd een giftenbox die tijdens uw feest of festiviteit kan worden neergezet om giften van uw gasten in te ontvangen.

Voor meer informatie: info@umutima.nl.



Contact

E-mail Gerda:
gerda@umutima.nl

Website:
www.umutima.nl

E-mail:
info@umutima.nl

Postadres:
Pruylenborg 185
3343 ND H.I. Ambacht