



Ja....ik ga!

Half maart ben ik voor een week naar Mkushi, Zambia geweest. Het doel van deze week was om een definitieve beslissing te nemen over mijn toekomst in Zambia.



Vol verwachting ben ik het vliegtuig ingestapt. Mijn hoop was dat ik vrijwel direct weer het goede gevoel zou hebben waarmee ik in juni 2010 Zambia had verlaten. Het gevoel dat mijn toekomst in Mkushi ligt en dat ik het verschil kan maken voor de Zambiaanse weeskinderen.

Op maandagmiddag arriveerde ik in Mkushi en vrijwel direct was daar opnieuw de 'klik'. Het weerzien met Schola, de initiatiefneemster van het *Maranatha Children Centre* (MCC), gaf een goed en warm gevoel. Ik werd direct meegenomen naar een vergadering van de supportgroep. Ik zag weer veel bekende gezichten. Dit alles maakte dat ik er direct weer midden in zat en het leek alsof er geen negen maanden tussen had gezeten.

De eerste dagen heb ik met mijn gevoelens en gedachten in een achtbaan gezeten. Het voelde goed om in Zambia te zijn maar het emigreren heeft ook consequenties. Ik ben mij altijd bewust (geweest) van deze consequenties maar tijdens deze dagen kwamen ze allemaal weer langs. Als ik vertrek naar Zambia geef ik alles in Nederland op en begin ik in Zambia aan iets heel nieuws. Mijn leven gaat dan 180 graden draaien. Niets is meer hetzelfde; een andere manier van leven, ander werk, ander huis, andere woonplaats, andere kerk. Alles verandert. Ook denk je na over 'wat als ik nu niet ga'. Ik weet dat ik dan mijn hele verdere leven af zal vragen welke kans ik heb laten lopen. Dit alles is een aantal keren langs gekomen in een korte tijd.

Op woensdag heb ik samen met Schola bijna alle winkels in Mkushi bezocht. Ik wilde een goed beeld hebben van de spullen die hier wel of niet te krijgen zijn en wat de prijs is. Tot mijn grote verrassing bleek het mogelijk te zijn om internet in je eigen huis te hebben. Dit was iets wat ik niet verwacht had. Het maakt het contact met het thuisfront alleen maar gemakkelijker..... (vervolg op pag. 2).

Ontwikkelingen Maranatha Children's Centre Foundation

Tijdens het bezoek aan Mkushi is Gerda uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen van de Maranatha Children's Centre Foundation. Nog maar nauwelijks bekomen van de reis naar Zambia nam Gerda op de eerste dag van haar verblijf deel aan een vergadering van de *Chengelo Support Group*. Dit is een groep mensen die Schola met name op organisatorisch- en fondswervingsgebied ondersteunt.

Op het stuk land dat de MCCF in bezit heeft bleek de bouw van het eerste deel van het eerste woonhuis ver gevorderd. De eerste vier kamers waren zo goed als gereed en de voorbereidingen voor de fundering van de rest van het huis waren getroffen. De kwaliteit van de bouw is hoog. Alle voorzieningen voor water en elektriciteit zijn aanwezig. Klein detail is dat er noch een waterleiding, noch een elektriciteitsnet in de buurt van het centrum is.... (vervolg op pag. 2).

In dit nummer:

- *Ja....ik ga!*
- *Ontwikkelingen Maranatha Children Centre Foundation*
- *Website Umutima online!*
- *Stichting Umutima Foundation opgericht*
- *Terugblik op de presentatiebijeenkomst*
- *Financiële Ondersteuning*



Donderdagochtend ben ik samen met Schola en setup-medewerkers van World Servants, Jan-Paul Apon en Yme Westra, naar het bouwland van MCC gegaan. Jan-Paul Apon is de voorzitter van de Umutima Foundation en hij heeft vorig jaar het contact gelegd tussen Schola en mij. Het was goed om te zien dat het eerste gedeelte van het huis bijna af was. Dit gedeelte bestaat uit vier kamers. Schola is begin april verhuisd naar het huis. Zo kan zij beter toezien op de bouw van de rest van het huis en spaart zij huurkosten voor haar eigen woning uit.

's Middags was er het gesprek met Schola en Christine Moffat van MCCF over mijn komst naar Mkushi. Ik was blij dat ook Jan-Paul hierbij was. Het was een goed gesprek waarin al mijn vragen met betrekking tot het kindercentrum en het leven in Zambia beantwoord zijn. Op mijn vraag of zij nog vragen hadden, waren dat er eigenlijk maar twee. De eerste vraag was: kom je? Op mijn 'ja', volgde de tweede vraag: wanneer? Hierop was het antwoord: **januari 2012**. Hierna vond er aan beide kanten van de tafel een emotionele ontlasting plaats. Nadat de tranen waren gedroogd hing er een bijzonder mooie sfeer. Het was goed en ik wist: ik heb de juiste beslissing genomen.....

Later op de dag heb ik alles in gedachten nog eens de revue laten passeren. Ik was mij ook heel bewust van de rust die er was na het gesprek. Het is de juiste beslissing om naar Mkushi te gaan. Dit is Gods plan met mijn leven en dit is wat ik wil met mijn leven. Ik wil het verschil maken voor weeskinderen in Zambia. Ik wil meehelpen om hen een betere toekomst te geven. Ik realiseer mij dat ik dat niet kan zonder uw hulp. Helpt u mee het verschil te maken?

Gerda de Ouden

Website Umutima Foundation online!

Donderdag 26 mei is de website van de Umutima Foundation online gegaan. Na een intensieve periode van ontwerpen, bouwen en aanpassen, is het resultaat, wat ons betreft, prachtig! De website voorziet onder andere in informatie over de Umutima Foundation en het Maranatha Children's Centre. Daarnaast bevat de site een weblog, waarin Gerda de bezoekers op de hoogte zal houden van interessante ontwikkelingen. Een woord van dank is op zijn plaats voor Peter Roodnat en Stephen Niemans van Pro4Support. Dankzij hun inspanningen is de website tot een prima visitekaartje van de Umutima Foundation geworden.

Vervolg van pag. 1 – *Ontwikkelingen Maranatha Children's Centre Foundation*

Sinds begin april woont Schola in de 'vierkamerwoning' op het terrein van de MCCF. Naast het feit dat ze daarmee kosten bespaart, kan ze ook meer structureel toezien op de verdere bouwactiviteiten.

De voorbereidingen voor de opvang van de eerste kinderen zijn ook in volle gang. Je zou in een land als Zambia niet zo snel verwachten dat er veel regelgeving is die van toepassing is op het opvangen van kansarme kinderen. Niets is minder waar! Schola wordt geconfronteerd met allerlei regels en eisen. Zo moet zij bepaalde scholing volgen en moet het kindercentrum aan bepaalde eisen voldoen. Ook de selectie van de toekomstige bewonertjes is aan een aanzienlijk aantal regels gebonden. Schola heeft goede contacten met de afdeling 'Sociale Zaken' van Mkushi. Dat is belangrijk want dat is de instantie die uiteindelijk toestemming moet geven om het centrum te mogen starten én het is de instantie die in de toekomst kinderen aan het centrum toewijst.

Al met al gebeurt er best veel rondom het kindercentrum. Dat neemt niet weg dat er nog voldoende uitdagingen zijn, zoals het realiseren van een *bore hole* (een waterput waar door middel van een pomp water kan worden opgepompt) en een transformator om aangesloten te kunnen worden op het elektriciteitsnet. Wordt vervolgd!



Stichting Umutima Foundation opgericht

3

Donderdag 14 april jl. is de stichtingsakte van de Umutima Foundation bij de notaris gepasseerd. Daarmee is de Umutima Foundation een geregistreerde organisatie.

Doelstelling. De *Umutima Foundation* heeft onder andere tot doel projectmanagement gericht op projecten ten bate van weeskinderen in Zambia te verzorgen en opvangvoorzieningen en voorzieningen voor voeding en scholing voor weeskinderen te realiseren, te beheren en te exploiteren. Daarnaast streeft de stichting ernaar samenwerking met lokale partners aan te gaan en fondsen te werven om de doelstellingen te realiseren.

De doelstellingen zijn bewust breder gekozen dan alleen het ondersteunen van het Maranatha Children's Centre. Het idee daarachter is dat we het belangrijk vinden dat naast het realiseren van voorzieningen, lokale mensen worden betrokken en opgeleid om zelfstandig bijvoorbeeld een kinderopvang of voedselproject te kunnen beheren. Dat aspect zal concreet deel gaan uitmaken van de werkzaamheden van Gerda.

Daarnaast verwachten we dat Gerda, onder andere op basis van haar ervaringen in andere projecten, in de toekomst ook andere initiatieven in Zambia zal ontplooiën.

Het bestuur. De Umutima Foundation wordt geleid door vijf bestuursleden. Ieder van hen is vanuit zijn of haar achtergrond persoonlijk bij Gerda betrokken. Daarnaast hebben alle bestuursleden ervaring met hulpprojecten in ontwikkelingslanden. Het bestuur van de Umutima Foundation wordt gevormd door de volgende mensen:

Jan-Paul Apon – Voorzitter
Mattanja Apon – Algemeen Bestuurslid
Erica Frèrejean – Secretaris
Rob Hartmanns – Fondswerver
Christiaan van der Ree – Penningmeester

Terugblik op de Presentatiebijeenkomst

Donderdag 14 april heeft de presentatiebijeenkomst van de Umutima Foundation plaatsgevonden. In het gebouw van Volle Evangelie Gemeente 'De Kern' waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig om naar het verhaal van Gerda te luisteren en het idee achter de stichting te horen. Gerda bracht met haar verhaal, geïllustreerd met concrete voorbeelden en foto's, de situatie van de weeskinderen in Mkushi heel dichtbij. Dat was zo indrukwekkend, dat je tijdens haar presentatie een speld kon horen vallen. Verder zijn de doelstellingen van de Umutima Foundation toegelicht en konden de aanwezigen kennismaken met het bestuur van de stichting. Uiteraard ontbrak ook het fondsenwervingsaspect niet, want om Gerda 'het verschil te kunnen laten maken' is structureel geld nodig. En met die oproep, "*Help mee het verschil te maken!*", werd de presentatieavond afgesloten.

Financiële ondersteuning

Gerda zal vanaf januari 2012 afhankelijk zijn van giften. In één van de komende nieuwsbrieven zullen we verder beeld geven bij het totaalplaatje van de benodigde financiën. U kunt Gerda ondersteunen door een gift over te maken op rekeningnummer **1570.12.263** t.n.v. 'Umutima Foundation' of door donateur te worden van de Umutima Foundation. U kunt daartoe het donateursformulier op de website invullen. Giften aan de Umutima Foundation zijn in principe fiscaal aftrekbaar.

Wanneer u ideeën heeft voor fondswervingactiviteiten, horen wij dat graag van u!



Contact

Website:
www.umutima.nl

E-mail:
info@umutima.nl

Postadres:
Pruylenborg 185
3343 ND H.I. Ambacht